

BROEDER

Ik had ooit een plek
Waar ik veilig was
Ik had ooit een plek
Waar ik veilig was
Waar niemand mij kon vinden
Zou ze nog bestaan
Waar niemand mij kon vinden
Zou ze nog bestaan

Ik trok ooit op weg
Naar de verste grens
Ik trok ooit op weg
Naar de verste grens
Nu vlucht ik door de regen
Die mijn sporen wist
Nu vlucht ik door de regen
Die alle sporen wist

Ik had ooit een plan
Dat niet mislukken kon
Ik had ooit een plan
Dat niet mislukken kon
Broeder kom me halen
Neem me mee naar huis
Broeder kom me halen
Neem me mee naar huis